

Munkebo, julen 2019

Velkommen til denne julehilsen.

I år startede vi året med at passe husdyr i Rugsted fordi Christa, Lars og pigerne var taget på en 3 ugers ferie - henover julen - til Vietnam. Der var klimaet også meget bedre end her.

I år fyldte min far et hundrede år i foråret. Han fejrede dagen med mange af sine og mors venner fra folkedanserne og spillemændene og så vores store familie. Og der var megen strålende underholdning fra både spillemænd og familie. Det kan godt være at far bliver hurtigere forpustet nu end før, men han har jo aldrig følt sig gammel, og sådan er det stadig. Bare han får sine pauser og friske batterier i høreapparaterne. Alt i alt trives både min mor og far med hus og have, omend de overlader mere og mere til havemanden ☺

I år blev Karin og hendes ben afsluttet fra OUH (Odense Universitets Hospital). Det er ikke fordi hendes fodled er groet sammen, som det skulle; men det står nu klart, at det vil det heller ikke komme til – at gro sammen. Men fodledet har ”sat sig” så meget – stabiliseret sig med arvæv, – at hun for det meste kan færdes inden døre uden kapsel og kun behøver kulfiberkapslen, når hun færdes udendørs, og sådan vil det nok vedblive at være i overskuelig fremtid. I kombination med hendes flotte væggtab, er hun nu *langt* mere mobil end i mange år og bevæger sig rask omkring, og kan nu også med forsigtighed bevæge sig ovenpå. Det betyder også, at vi her for en lille måneds tid siden er kommet af med kommunens plejeseng, som Karin har overnattet i nede i stuen i små 4 år (marts 2016 – december 2019).

I år har Karin også kunnet deltage mere i de daglige gøremål, selvom jeg stadig er overladt til den daglige madlavning, tøjvask og støvsugning osv., men ellers er jeg rask og har det godt.

I år begyndte Bjørk på gymnasiet i Vejle, og hun har valgt at være sproglig, for så skal hun ikke have så meget matematik ☺. Faktisk kan hun slippe med kun at have matematik dette ene år ved at vælge en supersproglig linje, så det har hun gjort. Ved siden af er hun lige nu godt i gang med at tage kørekort, hvilket, hun regner med, er i hus, inden hun fylder 18 år til april 2020.

Lillesøster Sidse er godt nok 7 år yngre end Bjørk, men hun følger godt med i storesøsters spor. Sidse går så absolut sine egne veje, men jeg tror, hun lige skæver til storesøster for at se, hvad der kan lade sig gøre, - tror hun er hendes rollemodel i mangt og meget. Det er i det hele taget mit indtryk, at de trives godt begge piger.

I år tilbragte vi sommeren i Rugsted i Christa og Lars' hus for at passe familiens katte og skildpadder, mens de selv var længere sydpå med nogle venner. Og det var en rigtig dejlig ferie.



I år holder Christa, Lars og pigerne jul hos Lars' søster og mand i København, mens Karin og jeg holder juleaften her i Munkebo. Og juledag er vi søskende med svogre og svigerinder til den traditionsrige julefrokost hos min far og mor i Nr. Lyndelse.

Ofte har Karins bror Palle jo også været her juleaften, men han er i øjeblikket på sejltur i Indonesien.

Nytåret holder vi her hos os med nogle venner, som vi har holdt nytår sammen med i ca. 40 år kun afbrudt nogle enkelte gange her på det sidste.

Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår.

Kærlig hilsen Karin og Kim